

## Vraag het aan Morya



### Geef jezelf tijd om een antwoord te vinden

“Vaak kan je je leven veranderen door tot andere gedachten te komen. En daar moet je op studeren. Oriënteer je gedachten op een bepaald thema en kijk: ‘wat kan ik daarmee bereiken in mijn leven?’ Plaats het niet in het leven van een ander, ga niet sleutelen aan de levens van anderen, maar sleutel aan je eigen leven. Wees een opvoedster, een opvoeder voor jezelf en weet: ‘kijk, ik ben een weg aan het gaan en ik zal het wel vinden, want daar studeer ik op.’ Dat wil zeggen: je brengt er licht in en je brengt vooral ontspanning wanneer dat nodig is.

Het vraagt dus om die rust, anders kan je niet vooruit. Dit lijkt paradoxaal, maar dat is het helemaal niet. Want wanneer je rustig bezig bent, kan je veel meer opmerken, veel meer zien en kan je ook plaats geven aan de vraag die je stelt. (...)

Sommige vragen moet je bij je houden, één, twee, drie, vier, vijf maanden... en meer. Je moet kunnen leven met vragen. Daardoor kan je je leven oriënteren en ben je ook opvoedend. Dat wil zeggen dat je ook anderen daarin kan betrekken. Want het is heel belangrijk om vragen te durven stellen. Door vragen te stellen, kom je tot een openheid, ook onder elkaar, het is dus goed om mensen te ontmoeten die ook vragen stellen, maar het is nooit een reden om je druk te maken.

Welke vraag ook, hoe moeilijk ze ook is, probeer daar tijd voor te nemen, probeer tijd te nemen om een antwoord te vinden.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”  
(uit hoofdstuk 4: ‘Het vraagteken’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 238

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---